

Kerkberichten

PROTESTANTSE GEMEENTE MAAS-HEUVELLAND EN EIJDEN



december 2022 - januari 2023

Port Betaald



retouradres: Ceresstraat 228, 6291 XZ Vaals

Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is

(Lied 489, 'Komt ons in diepe nacht ter ore')

Colofon

Kerkberichten verschijnt zes keer per jaar als kerkblad voor de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland en de Protestantse Gemeente Eijsden. Het is een uitgave van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland. Abonnementen per jaar: binnenland 20,-/buitenland 30,-/digitaal 8,-. Advertentietarieven op aanvraag (tussen 50,- en 125,-). Het rekeningnummer is NL37RABO0373724772 t.n.v. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland. De volgende uitgave verschijnt op 3 februari 2023 en bestrijkt de periode van 3 februari tot en met 30 maart. Kopij hiervoor dient uiterlijk 15 januari a.s. aangeleverd te worden bij uw redacteur ofwel via redactiepm@hotmail.com

Abonnement Kerkberichten

Om de uitgave van ons kerkblad kerkberichten in stand te kunnen houden, zijn betalende abonnees van groot belang. Daarom vragen wij u om uw bijdrage voor 2023 (€ 20,- voor de versie per post en € 8,- voor de digitale versie) z.s.m. maar in elk geval voor 15 januari 2023 over te maken op bankrekening NL37 RABO 0373 7247 72 t.n.v. Prot. Gem. Maas-Heuvelland o.v.v. Kerkberichten.

Als wij op 15 januari 2023 geen bijdrage hebben ontvangen, gaan wij ervan uit dat u kerkberichten niet meer wilt ontvangen.
Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters,
Gosewien Heije





De redactie heeft besloten om het Voorwoord los te laten en te integreren in Voor(r)uitblik. Eens kijken hoe dat bevalt. Het Voorwoord gaat gewoonlijk in op wat in Kerkberichten aan de orde komt. De redactie oordeelde dat het beter zou zijn als er één artikel zou komen met daarin een blik op wat in de maanden december en januari voorbijkomt. De naam Voor(r)uitblik blijft gehandhaafd, maar misschien is een andere naam passender. We zullen zien.

Dit nummer heeft als thema 'Wees elkaar tot licht'. Dat heeft een uitleg nodig. Het idee hiervoor ontstond tijdens de voorbereiding van de eerste Adventszondag die altijd gehouden wordt in samenwerking met de St. Servaas. We keken naar de thema's van de afgelopen jaren. De meeste waren gericht op het 'Licht'. Niet zo verwonderlijk natuurlijk, want dat is waar naar uitgekeken wordt, waar naar verlangd wordt in de donkere dagen van december. De lezingen uit Jesaja en uit de brief aan de Romeinen gaven de handvatten voor het thema van dit jaar. Met name de uitspraken 'zwaarden omsmeden tot ploegscharen en speerpunten tot sikkels' (Jesaja 2, 4) en 'toerusten met wapens van het licht' (Romeinen 13, 12) brachten ons, na verschillende ideeën geopperd te hebben, op 'Wees elkaar tot licht'.

Advent beleef je niet in je eentje. Het kan uiteraard wel, maar samen op weg gaan en samen ervaren wat het betekent door het duister te gaan, met uitzicht en hoop op een nieuwe tijd, met nieuwe mogelijkheden, is heel waardevol. We dachten daarbij ook aan de gevolgen van o.a. de oorlog in Oekraïne en de onverdraagzaamheid in veel andere delen van de wereld, inclusief Nederland. We hopen dat we met elkaar het licht van verdraagzaamheid, liefde en verbondenheid kunnen uitdragen en elkaar ook tot licht kunnen zijn. Veel mensen zien misschien op tegen de feestdagen die in het verschiet liggen: Sinterklaas, Kerst, Oud en Nieuw. Daar kan van alles aan ten grondslag liggen. Daarom is 'Wees elkaar tot licht' ook een uitnodiging om naar de ander om te zien en daadwerkelijk een licht voor hem zijn.

Je hoeft de wereld niet
direct te verbeteren, maar in
je eigen omgeving kun je vast
wel een stap zetten.

Want hoewel veel mensen het goed hebben, zijn er misschien nog veel meer die niet (meer) weten wat 'goed' is, wat daar nu precies mee bedoeld wordt. Mentaal en fysiek zijn ze van slag door tegenslagen en crises in velerlei gedaanten. Het verhaal van Kerst, de geboorte van een Kind, waarin de hoop op verandering ten goede besloten ligt, zegt hun niets of kunnen ze niet in geloven. Voor hen is de maand december niet een van licht en samen en blijdschap omdat met Kerst een nieuwe tijd aanbreekt. December is heel dubbel wat dat betreft. In mijn tienertijd en nog lang daarna had ik altijd moeite met de kerstdagen. Juist om alles wat er niet goed was in de wereld. En wanneer het nieuwe jaar aanbrak, merkte je, nadat de euforie van 'gelukkig nieuwjaar!', champagne om middernacht, oliebollen en confetti voorbij was, dat er hoegenaamd niets veranderd was. Maar in de loop van de jaren werd het mij steeds duidelijker dat verandering niet plaatsvindt als je er zelf niets aan doet. Je kunt wel gaan zitten wachten, maar dat schiet niet op. 'Verbeter de wereld, begin bij jezelf', is dat niet de uitdrukking? Nu hoeft je de wereld niet direct te verbeteren, maar in je eigen omgeving kun je vast wel een stap zetten. Kijk om je heen, wees open, alert. In de adventsperiode wordt er op allerlei manieren aandacht geschonken aan hen die wel een steun in de rug kunnen gebruiken.

>>

Bovendien is er in december nog een dag om bij stil te staan, 10 december: de dag van de mensenrechten. Kees Flinterman heeft in Kerkberichten jaargang '20 /'21 geschreven over deze 'Internationale dag van de Rechten van de Mens'. Een citaat uit zijn artikel: 'Zij (Eleanor Roosevelt) slaagde erin om mensen, diplomaten met heel verschillende culturele, religieuze en politieke achtergronden, rechtsopvattingen en wereldbeschouwingen bij elkaar te houden, naar elkaar te laten luisteren en te leiden naar een gemeenschappelijke basis waarop een nieuw idee van burgerschap en menselijkheid kon worden gebouwd'. Het is de moeite waard te blijven geloven dat ooit al die culturele, religieuze en politieke achtergronden geen verschil meer zouden hoeven te maken, dat gelijkheid en menswaardigheid het uitgangspunt zouden zijn bij alle overleg en diplomatie en wat al niet. Niet alleen op het grote wereldtoneel, maar ook dicht bij huis. Dat we solidariteit als een gegeven zouden aannemen. Daar kunnen we aan denken op 20 december, de Internationale dag van de Menselijke Solidariteit.

En als het dan januari is, gaan we weer over tot de orde van de dag, al dan niet met goede voorne-

mens. Het is altijd een beetje op gang komen na de feestdagen. Om er 'weer in te komen' is er midden in de maand de 'week van Gebed voor de Eenheid van de christenen', van 15-22 januari. Het thema is: 'Doe goed, zoek recht', naar aanleiding van Jesaja 1, 17. Dat sluit mooi aan bij de gedachten die hierboven uiteengezet zijn. De nadruk ligt op het bestrijden van onrecht dat zich uit in racisme en onderdrukking. De gebedsweek heeft een voorbereidend effect op het herdenkingsjaar Slavernijverleden dat volgend jaar begint.

Veel data om te onthouden? Ze komen vast op de een of andere manier wel weer voorbij. Veel om aan te werken? Het is gewoon nodig.



Column

Hanske Kamphuis

Wees elkaar tot licht

Mooi motto voor ons allemaal, zeker om in de praktijk te brengen.

Er zijn natuurlijk verschillende soorten licht die wij elkaar kunnen geven. Aandacht is ook licht. Soms kan een gesprek waarin met aandacht wordt geluisterd, licht brengen in een vastgelopen situatie. Het goede is dan als de opzet van het gesprek niet is dat er een oplossing of uitzicht moet worden gevonden. Het op een rijtje zetten van gevoelens en bevindingen is vaak voldoende om tot klaarheid te komen. Je ziet het dan opeens, het licht. Het blijkt allemaal niet zo erg te zijn, maar omdat er geen licht meer in je gedachtegang zit, is er geen uitkomst. Licht kan dus ook overdrachtelijk zijn in de betekenis van een opening.

Maar, wij van de kerk kunnen ook Licht bedoelen met een hoofdletter.

Dat Licht wensen we elkaar allemaal, zeker in deze donkere tijden.

We hebben dat Licht heel erg nodig om vooral alle problemen in de samenleving aan te kunnen.

Wij verwachten het Licht dat ons zal leiden.

Gezegende en vreugdevolle Kerstdagen.



Diaconie



De recente vergadering van de diaconie heeft bezoek gehad van de heer Nic van Rijnbende van Kerk in Actie (KIA) van de PKN. De heer van Rijnbende is de vertegenwoordiger van KIA in de zuidelijke provincies sinds begin van dit jaar en hij bezoekt zoveel mogelijk gemeentes in zijn territorium. Maastricht is zijn meest zuidelijke plaats om te bezoeken.

Het motto van KIA is:

'Samen zijn we de kerk in actie.

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen'. Een mooi motto waaraan wij vele keren per jaar gehoor geven. U vindt dat in ons collecterooster en hoort dat zondags in de kerk.

Op ons verzoek kregen wij enige interessante cijfers te horen: het KIA neemt deel in ca. 400 projecten wereldwijd, waarbij wordt samengewerkt met plaatselijke en vertrouwde instellingen. Momenteel zijn er zeven extra actielanden, die u ook ziet bij de collectieafkondigingen. De omzet van het KIA is ca. € 25 miljoen per jaar en niet onbelangrijk is dat de onkosten slechts 10% van deze omzet bedragen.

Al met al een goede en betrouwbare instelling waar we graag regelmatig de opbrengst van onze collectes aan doorgeven.

Namens de Diaconie
Hanske Kamphuis

Opgemerkt...

Opgemerkt in de brochure 'Barmhartigheid', een uitgave van de Nederlandse Raad van Kerken: 'Behalve dat liefdadigheid onderscheid maakt tussen helper en geholpene, is het de vraag of liefdadigheid wel echt bestaat. Of het geen kloof maskeert, een kloof die wij niet kunnen en willen dichten. Neem bijvoorbeeld de supermarktacties van hulpverlenersorganisaties ten behoeve van mensen in andere landen. Bij de ingang krijg je een lijst met producten overhandigd. Na de kassa kan je de door jouw gekochte producten in een doos achterlaten en deze dozen worden vervoerd naar achtergestelden in Oost-Europa en Afrika. Het voelt goed om met zo'n actie mee te doen, maar wordt de wereld er echt beter van? Meerdere producten op de lijst worden geproduceerd onder erbarmelijke omstandigheden en vervolgens vervoerd naar Nederland. Hier worden ze gekocht, verzameld en weer vervoerd over de wereld om ze daar gratis te verspreiden onder arme mensen. De lokale winkeliers in arme landen schieten er niets mee op. De (Nederlandse) multinationals zijn de echte winnaars van deze voedselverplaatsingen.

Liefdadigheid, het lijkt zo mooi, maar is het vaak niet meer een manier van doen om het wereldwijde onrecht te maskeren? Is het liefdadigheid wanneer je het Wereld Natuur Fonds steunt, maar wel producten blijft consumeren waardoor het tropisch regenwoud verdwijnt? Is het liefdadigheid wanneer je een klimaatvluchteling opvangt, maar wel teveel CO₂ uit blijft stoten waardoor de leefomgeving van boeren in arme landen vernietigd wordt? En is het liefdadigheid wanneer je een hongerige Afrikaan te eten geeft, terwijl zijn land bezwijkt onder de schuldenlast die rechtstreeks in verbinding staat met ons koloniale verleden? Liefdadigheid, laten we er vandaag nog mee stoppen en beginnen met recht te doen. Laten we de wereld eerlijk maken. En als er dan nog iemand honger heeft, laten we dan liefdadig zijn'.

Dit is een gedeelte uit het artikel van Alfred Slomp, initiatiefnemer van 'God in de supermarkt'.
www.godindesupermarkt.nl

Marije Bijleveld





"Gij zijt licht!"

Licht in het donker

In donkere winterdagen verlangen we naar licht. Licht in de duisternis. Kerst is een feest dat licht brengt – in allerlei vormen en symbolen geven we daar uitdrukking aan. Het is natuurlijk niet voor niets dat de kerk in deze periode van het jaar het Kerstfeest is gaan vieren. Juist daar, rondom de wenteling van het licht, een moment dat al voor het christendom gevierd werd als het feest van de zonnwende.

De christelijke symboliek van de geboorte van een kind dat eenmaal volwassen van zichzelf zal zeggen dat hij 'het licht der wereld' is, sluit aan op de behoefte aan het doorbreken van het donkerte. In het donker verlangen we naar licht. Nu misschien wel meer dan ooit. In een donkere wereld, waarin voor veel mensen de onbevangingheid en het optimisme dat ons leven tot een paar jaar geleden kenmerkten heeft plaatsgemaakt voor zorgen en onzekerheid, verlangen we denk ik allemaal naar de lichtheid van het leven.

Licht ben jij

Dat woord licht wordt in bijbelse verhalen op allerlei manieren gebruikt. Vaak om aan te geven wat Christus betekent of wat van Godswege gebeurt: de Eeuwige die het licht roept, zodat het is, de Eeuwige die licht is en licht van zijn gelaat op ons laat schijnen, licht als bron van leven, het Woord dat het licht is waar de duisternis maar geen vat op krijgt.

Stuk voor stuk teksten waarin licht staat voor het goede. Het zorgt voor de mogelijkheid om te leven. Dat is van belang om in gedachten te hebben. Want in een van die teksten waar het over licht gaat, blijkt die lichtsymboliek plots ook op ons van toepassing te zijn: 'Gij zijt het licht der wereld', Ja, met de klemtoon op 'gij', jullie.

Verrassend. Het zal je maar gezegd worden. Maar ik vind het tegelijk ook wat verwarrend. Je komt naar de kerk om wat licht in jouw leven te zoeken, iets van verlichting in een onrustig leven. En dan hoor je dat je dat zelf bent. Dat je bent wat je zoekt.

Jij, die misschien wel van jezelf vindt dat je helemaal niet zo'n helder licht bent. Jij, die zelf zo weinig licht in jouw leven ziet, laat staan dat je zelf licht kunt zijn. Jij, die je in deze donkere wereld zo machteloos voelt om ergens verlichting te brengen, want is alles wat je zou kunnen doen niet slechts een druppel op de gloeiende plaat?

Opademen

En toch zegt Jezus tegen zijn toehoorders, dat zij licht zijn. Geen uitspraak die bedoeld is voor de kleine kring van zijn volgelingen, niet voor de happy few die toevallig lekker in hun vel zitten en succesvol zijn. Jezus richt zich tot heel de menigte van toehoorders – tot ons, hoorders van deze tekst, aan toe.

Zouden we daar ook niet van kunnen opademen, vraag ik me af. In onze veeleisende cultuur ligt zo vaak de nadruk op wie je zou móeten zijn of wat we zouden moeten doen – zelfredzaam zijn, leuk en vitaal, 'instragrammable' je veerkrachtig tonen, jouw eigen 'successtory' creëren. Zou het daarin niet van levensbelang zijn te horen wat je al bént?

Daar waar wij elkaar aanpraten dat jouw leven een project is waarvan je zelf moet zorgen dat het op de rails blijft, daar klinkt hier ineens: jij bént licht. Niet misschien, ooit, als je je best doet, als opdracht. Maar hier en nu.

Een kind ons geboren

En tegelijk, en dat is het wonderlijke, is het ook een belofte: als je leeft vanuit het vertrouwen dat jij licht bent, zul je het ook zijn. Het is dat samengaan van belofte en realiteit die het ge-loof kenmerkt. Het doet me denken aan hoe theoloog K.H. Miskotte het ooit verwoordde: "Merkwaardig geheim, waar alles aan hangt, zonder welk geen kerk zou zijn of ooit blijven kan: dat die tijd van Jezus Christus in onze tijd tegelijk Gods tijd is, de eeuwigheid. En dat onze deelname aan Zijn tijd tegelijk is de deelname aan God en Zijn eeuwigheid."

Met kerst vieren we hoe die twee tijden elkaar raken, in elkaar opgaan, in 'een kind ons ge-boren'. Als licht in de nacht is Hij het licht waarin wij licht zijn. Dat roept bij ons de vraag op of wij – of jij en ik – hieruit durven te leven, juist te midden van alles wat het le-

Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is

(Lied 489, 'Komt ons in diepe nacht ter ore')

ven aanvecht en donker maakt. Ergens dicht de Psalmist: "ook het duister is jou niet te duister, de nacht zo licht als de dag." Dit licht in de nacht is er, ook daar waar de duisternis zichtbaarder is.

Jij bént het licht, ook daar waar jij het gevoel hebt dat jouw leven duister is. Het geheimenis van het geloof is dat dit ons gegeven is. Niet als een belofte, als licht aan het einde van de tunnel – dat duurt veel te lang en is veel te ver. Ook niet als zonnenschijn na regen – dat is te goedkoop optimisme. Wat bedoeld wordt is, dat het licht er is, ook in de diepste duisternis.

Dat is denk ik het goede nieuws van Kerst. En ik vermoed dat als je het aandurft uit dit licht te leven, sterker nog: licht te zijn, dat het de levens van anderen zal verlichten en je 'de ander tot licht bent'.

Adventslunch in Valkenburg en Vaals op zondag 4 december

Advent ... dát smaakt naar meer: zondagse adventslunch

Het vieren van Advent heeft te maken met hoopvol uitzien, sámen hoopvol uitzien. We leven toe naar het feest van de geboorte van Jezus. Een feest dat al ontelbaar vaak gevierd is, en toch elk jaar weer anders aanvoelt. Hoe zou jij Kerst dit jaar willen vieren? Is dat een vraag waarmee we elkaar aan tafel zouden kunnen ontmoeten?

Aan het menu van activiteiten van deze gemeente voegen we dit jaar een adventslunch toe. Op twee plaatsen, beide op zondag 4 december, eentje in Vaals en eentje in Valkenburg. Ieder, vanuit de hele gemeente is van harte welkom.

Ook als je niet in de gelegenheid bent om naar de kerkdienst te komen, of als je eerst naar een kerkdienst in een andere kerk wilt, ben je van harte welkom om aan te schuiven. Door met elkaar de maaltijd te delen, ontstaan er vaak weer andere gesprekken en ontmoetingen. Een leuke manier dus om met elkaar in contact te komen en samen op te trekken op weg naar kerst! Een activiteit voor jong & oud.

In verband met de organisatie vragen we u zo mogelijk zich van tevoren op te geven. Voor de kinderen wordt in Vaals door de leiding van de kindernevendienst iets lekkers geregeld.

Zondag 4 december 12.00-14.00 uur

Hervormde Kerk Vaals

Opgave bij Ria Smit-Buitenhuis

043 457 1783 | riasmit8@home.nl

In de keuken: Ad & Lies Kaffa,

gemeenteleden uit Eijsden

Kloosterkerk Valkenburg

Opgave bij Lies Oost

043 364 7242 | liesgrethe@live.nl

In de keuken: Henriëtte Nieuwenhuis & Ben Rutten,

gemeenteleden uit Lemiers

Kerstconcert op 17 december in de Kloosterkerk

Op zaterdag 17 december bent u van harte welkom in de Kloosterkerk in Valkenburg. U kunt dan genieten van een sfeervol concert met kerstliederen en declamaties. Ook is er gelegenheid tot samenzang. Aan deze middag werken mee: Mieke Zeguers (zang), Lies Oost (declamaties), Kees den Dulk (declamaties), Wil Meurders (piano), Cariene Groen-Zwart (orgel) en Servé Zeguers (saxofoon).



Aanvang: 14.30 uur

Entree: vrije gave ten gunste van de Voedselbank

Het concert duurt ongeveer een uur. Aansluitend bent u van harte uitgenodigd voor een gezellig samenzijn.

Second Light

Ook dit jaar willen we, in overleg met onze Diaconie, weer kaarsen verkopen van de Caritas werkplaats in Monschau-Imgenbroich.

In dat bedrijf werken mensen met een afstand tot of onvermogen voor de gewone arbeidsmarkt.

De kaarsen worden voor het grootste deel gemaakt van resten kaarsvet. Dat is milieuvriendelijker dan nieuw maken van stearine en paraffine. Meer informatie kunt u vinden: www.second-light.de

De zgn. stompkaarsen kosten € 8,- per stuk. Als u meer wilt geven zou dat heel fijn zijn, dat geld maken we over naar onze Diaconie zodat zij weer andere mensen en doelen kunnen steunen.

Binnenkort vindt u kaarsen in de kerken van Vaals, Maastricht en Valkenburg.

Als tip: een paar kaarsen op voorhand kopen kan veel stress schelen als je ineens een cadeautje nodig hebt.

En als Sinterklaaspakketje kan een kaars beslist goed in de smaak vallen...

Babette Lemmer, Marjan Bouwsma en Lies Oost.

Kanselruil met Klooster Wittem op 14 en 15 januari

Na de gezamenlijke viering ter gelegenheid van Wilibrord zondag is er opnieuw een kanselruil met het redemptoristenklooster Wittem in het weekend van 14/15 januari: Het is de start van de 'Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen' met als thema: 'Doe Goed, Zoek Recht'.

Zoals gebruikelijk is er op zaterdag om 19.00 uur de kringviering in Wittem waarin ds. Joen Drost mede zal voorgaan, en op zondag om 10.00 uur in 't Gulper Hoes een kerkdienst waarin Marianne Debets de preek zal verzorgen. De diensten worden voorbe-

reid op dinsdag 3 januari 13.00 uur in het klooster in Wittem. U bent zowel bij de voorbereiding als bij beide vieringen van harte welkom om de oecumenische verbinding mede inhoud te geven.

Vanuit de kerkenraad in Eijsden

Erediensten

In december worden er kerkdiensten gehouden op 11 december, 24 en 25 december.

De dienst op 11 december (3e Advent) wordt samen met de Remonstrantse Kring Zuid-Limburg gevierd en draagt een bijzonder karakter omdat we na een aantal jaren van afwezigheid door corona na afloop van de dienst weer een gezamenlijke Adventsmaaltijd in het Kerkcentrum zullen nuttigen. Tevens wordt het Heilig Avondmaal gevierd. De voorgangers in deze dienst zijn Ruud Foppen en Esther van der Panne. Het is de bedoeling dat ieder die deelneemt aan de Adventsmaaltijd dat vooraf meldt bij Gert Schaart. Daarover krijgen we nog een mail toegestuurd.

We hebben besloten om net als vorig jaar zowel een Kerstavonddienst als een dienst op Kerstmorgen te houden. Ruud Foppen (24 december) en Klaas Spoelstra (25 december) zijn de voorgangers in deze diensten.

Op 8 januari starten we zoals gebruikelijk het nieuwe jaar met een dienst samen met de Remonstrantse Kring Zuid-Limburg met als voorganger Ruud Foppen en op 29 januari staat een dienst gepland met als voorganger Joen Drost.

Noteer allen deze diensten en kom met ons Kerst vieren, laten we blij zijn dat de beperkingen als gevolg van het Covidvirus gedurende de afgelopen jaren ons tot nu toe niet voor de voeten lopen.

Zondag 15 januari 17 uur in de Protestantse kerk: vesper met voorbereidingsgroep, pastoor Ruud Verheggen en dominee Ruud Foppen. Na afloop ontmoeting in het Kerkcentrum.

Adventsmiddag

Op woensdag 14 december 14:30 uur houden we onze jaarlijkse Adventsmiddag. Tweemaal moest pastoor Ruud Verheggen worden afgezegd vanwege corona, maar dit jaar hopen we hem te horen over zijn befaamde verzameling kerststallen. Voorts zijn er de versnaperingen, koffie of thee en wellicht een goed glas. Heel graag opgave van tevoren, vóór zaterdag 10 december bij Ruud Foppen of Gert Schaart (ruudfoppen@xs4all.nl of scriba@pkn-eijsden.nl) Nadere informatie via de email.

Gedenken

Zoals elk jaar hebben we in Eijsden in de week van Allerheiligen en Allerzielen in de dienst van 6 november stil gestaan bij degenen die het afgelopen jaar in onze gemeente zijn overleden. Dat waren Nelly Teunissen en Jo Poldervaart. Namens de familie van beiden hebben we een kaars aangestoken ter nagedachtenis van deze twee mensen die zo lang en actief onderdeel hebben uitgemaakt van onze kerkgemeenschap. Daarna kreeg ieder de gelegenheid een kaarsje aan te steken voor iemand die recent of langer geleden is overleden.

Kennismaken met Esther van der Panne

De Remonstrantse Kring Zuid-Limburg heeft op 6 november in de dienst in Eijsden kennis gemaakt met de nieuwe predikant Esther van der Panne. Zij was deze zondag voorganger met Ruud Foppen als secondant, die met name het Gedenken in deze dienst leidde.

Esther is een bijzonder op mensen gericht persoon wat tijdens de persoonlijke kennismaking na afloop van de dienst ook nadrukkelijk naar voren kwam. Ook Eijsden is blij dat de vacature van de voorganger bij onze Remonstrantse geloofsgenoten in deze regio weer is ingevuld en we hopen Esther nog vaak te treffen in onze kerk.

Begroting 2023

De kerkenraad heeft op 4 oktober de begroting voor 2023 van zowel de kerkrentmeesters als de diaconie goedgekeurd. We kunnen ondanks terugloop van leden van onze kerkgemeenschap en ondanks de energieperikelen nog steeds een verantwoorde begroting opstellen.

Concert

Op 5 februari 2023 wordt om 16.00 uur in onze kerk een concert gegeven door Ron Staal. Zie www.roonstaal.com. Meer info volgt via email en de eerstvolgende 'Kerkberichten'

Leeskring

Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld voor de leeskring. Via de mail wordt de nieuwe uitnodiging verstuurd.

Dick Rootert



Buren op bezoek

De gemiddelde Nederlandse kerkbezoeker beseft niet hoe weinig in België gekend is over het protestantisme. Dat kennisverschil wordt duidelijk langsheen de Limburgse landsgrens. Enerzijds is de grens tussen Belgisch- en Nederlands Limburg een harde grens vanwege de Maas. Anderzijds ligt Maastricht grotendeels aan de Belgische zijde van die Maas. Tot 1839 behoorden beide Limburgen nog bij elkaar, waardoor in Nederlands Limburg het aandeel aan Rooms-Katholiek erfgoed groter is dan in de rest van Nederland. In België is er sowieso meer Rooms-Katholiek erfgoed. De Sint Jan is dus sinds 1632 een baken voor de protestantse religie. Het is belangrijk om te beseffen dat de Sint Jan daardoor een voorbeeldrol heeft om het protestantisme uit te dragen.

In 2008 en 2010 organiseerde ik een autotocht 'In het spoor van Willem van Oranje' langs en over de Limburgse Maas. Mijn bedoeling was om aan te tonen

dat er een gemeenschappelijke historie is die aan de Belgische zijde helemaal niet wordt getoond. Toeristische informatie maakt daar steeds de grote stap van de vroege middeleeuwen naar de Franse Revolutie en slaat dus moedwillig de Tachtigjarige Oorlog over. Het is één uiting van de Rooms-Katholieke censuur. Tijdens die autotocht reden we van de protestantse kerk in Beek (NL) via Obbicht en Dilsen-Stokkem naar Lanaken en uiteindelijk de protestantse kerk in Genk (B). Maastricht hebben we toen niet bezocht. In de zomer van 2021 bezocht ik de Sint Jan in Maastricht wel met studenten van de Leuvense lerarenopleiding. Dat gebeurde in het kader van een inspiratietocht over wetenschap en kunst. De kerk was in coronatijd gesloten, maar de vzw Vrienden van de Sint Jan maakte een uitzondering. Terwijl ik met de studenten vanaf de jeugdherberg naar de Sint Jan wandelde, namen hun vragen én hun verbeelding toe. Moeten we een hoofddoek dragen? Worden er nog kinderen geofferd? Eenmaal binnen maakte het gebouw indruk.



Studenten geschiedenis bewonderden de middeleeuwse afbeeldingen, omdat die moeilijk te vinden zijn. Na de beklimming van de toren gaf Kees Vermeiden antwoorden op hun vragen en uitleg over het protestantisme.

In september 2022 kwamen drie groepen leerlingen op bezoek in de Sint Jan. Ze behoorden tot het Stedelijk Humaniora van Dilsen, centraal in het Limburgse Maasland. De baliemedewerkers vonden het goed dat ik die drie groepen zou rondleiden. Voor mij was het een manier om een rondleiding in de kerk uit te werken en te oefenen. De leerkracht katholieke godsdienst was een oud-leerling van me en de leerkracht protestantse godsdienst was vroeger lid en voorganger in de protestantse kerk van Genk. Zij bezochten in Maastricht de Sint Servaas, de Sint Jan en de synagoge om hun leerlingen in contact te brengen met meerdere religies. Ik zette de leerlingen eerst in het koor samen waar ik startte met het verhaal over de oprichting van de kerk als onderdeel van de Sint Servaas. Via Luther en Calvijn ging het naar de Tachtigjarige Oorlog tot aan de overdracht van het kerkgebouw aan de protestanten in 1632. Vanuit het koor konden de leerlingen de overlevende katholieke elementen in

het gebouw zoeken. Ze hadden op voorhand vragen bedacht om aan elke godsdienstleerkracht te stellen. Een greep uit die vragen in de Sint Janskerk: hoe verloopt bij jullie het avondmaal? Hoe staan jullie tegenover homofilie en abortus? Welke rituelen hebben jullie? Wie is jullie leider? Wat is jullie visie ten opzichte van de natuur? Waarom ben je zelf geen katholiek? Wat is uw beeld van aarde en hemel? In de antwoorden zaten woorden als Luther, Calvijn, Erasmus, ketterij, mensenrechten, de bijbel, aflaten, vrijheid... De mening van de leerlingen over de Sint-Janskerk laat zich samenvatten als rustgevend en gezellig. Het verschil met de protserige Sint Servaas werd gemaakt. Na de vragen bestudeerden we de grafstenen in de vloer en beklommen de leerlingen de kerktoren.

De Sint Jan kent vele bezoekers en heeft vele functies. Eén ervan is dus: een bakken zijn voor het protestantisme in de regio. Bovenstaande ervaringen tonen aan dat de kerk zelf een belangrijk monument is in de geschiedenis van het protestantisme. De inrichting van een tentoonstellingskast daarover is dus echt wel relevant. Hopelijk is dat ook binnenkort gerealiseerd.

Arjen van der Star



De Hut in het Bos

Een kerstverhaal voor de kinderen

Het was heus wel een beetje warm genoeg in het huis van Maaïke en Jos. Toch kregen ze extra warme kleren aan. Een trui en een sjaal en een ijsmuts. Ze hebben kerstvakantie en ze vervelen zich. Kom, zegt mamma, je kunt wel helpen bij de voedselbank. Daar werkte mamma zelf ook af en toe. Het was nu extra druk. Maar de kinderen hadden geen zin. Ze wilden liever spelen.

We gaan naar het bos, zeiden ze. Op tijd weer thuis, zei mamma. Ze gingen naar het huis van Guus. Dat was een groot huis in het bos, met een tuin met een hek. Het hek was open, maar er was niemand thuis. Guus was zeker op vakantie. Dus liepen ze wat door het bos. Guus had een boomhut. Ze gingen eens kijken en klommen de ladder op. Maar Guus was er niet. Er reed een busje naar de garage. Er waren mensen die dozen uit de garage haalden en allemaal spullen. Ze kenden ze niet, die mensen. Ik weet het wel, zei Jos, dat is ook van de voedselbank. Ze bewaren daar spullen tot er weer mensen komen die iets nodig hebben. Het is voor mensen met weinig geld. Wij hebben ook weinig geld, zei Maaïke. Mamma zegt altijd dat alles zo duur is en pappa zegt dat het geld hem niet op de rug groeit.

In de hut was niet veel te doen. Het was er koud ook. Hun warme kleren hielpen niet. Kom, zei Jos, we gaan naar huis. Ze klommen naar beneden en liepen naar het hek. Maar het busje was weg en het hek was dicht. Ze liepen een keer om het huis heen, maar alles was dicht en er was niemand. Wat moesten ze doen? Wachten dan maar. Het begon al donker te worden.

Er kwam een man aangefietst. Hij stopte voor het hek. Maaïke wilde om hulp roepen, maar Jos vond dat ze stil moest zijn. Die man was misschien wel een dief. De man riep: is daar iemand? De bel doet het niet! Kunnen jullie mij helpen? Wij zitten opgesloten, riepen de kinderen. Kunt u ons helpen? Nee zei de man, ik heb geen sleutel. Ik kom voor de voedselbank, ze zouden hier vanmiddag spullen ophalen. Ik kom helpen! Kunt u een sleutel gaan halen, dan kunnen we eruit, riepen de kinderen. Zo gebeurde het. Na een hele lange tijd wachten, kwam het busje eraan. De fietsman zat er ook in. Hij maakte het hek open, maar het was nog niet klaar. Kunnen jullie ons ook een beetje helpen? vroeg hij. Het is waanzinnig druk vandaag.

Natuurlijk hielpen ze. Ze droegen dozen en tassen, tot de garage leeg was.

Met het busje reden ze naar de voedselbank. Daar was het druk! Een lange rij mensen stond te wachten tot ze hun volle tas kregen. Mamma was er ook, die deelde de spullen uit. Ze had een rood hoofd van het harde werk. Waar komen jullie vandaan vroeg ze? Uit de boomhut, zei Maaïke. Guus was er niet, toen hebben we die meneer maar een beetje geholpen, zei Jos. Mooi, zei mamma, ik moet nog even boodschappen doen, en nog koken. Helpen jullie hier maar even, want we moeten nog opruimen. Ze kregen een netje mandarijnen mee. Die hebben we over, zei de meneer. Anders moet ik ze weggooien en dat is zonde, toch?

Ds Joen Drost



Onderweg

De Schrift geopend

Op maandag 12 december en op maandag 16 januari lezen we om 20.00 uur in de Oude Pastorie in Vaals weer samen een bijbeltekst. We benoemen wat we er niet van begrijpen of wat schuurt en laten de tekst op ons inwerken. Ds. Harrie de Reus geeft achtergronden en uitleg. U bent, als steeds, van harte welkom.

Inlichtingen: Dick Knol 045 5444539 d.knol@hetnet.nl

Krantenleesgroep

Op de eerste donderdag van de maand bespreken we stukjes uit de krant die ons raken en waar we een vraag over willen stellen.

Data en tijd: 1 december, 5 januari: 10.30 uur - 11.45 uur

Plaats: Kloosterkerk – Valkenburg

Wekelijks is er een krantenleesgroep in Wooncentrum Gerlachus in Maastricht op woensdagochtend in de koffieruimte. Informatie: André van Dijk (vandijkandre@hotmail.com)

Neemt Kunstmatige Intelligentie onze wereld over?

De schaakcomputer kennen we al heel lang. Levensachte spellen, simulatiegames ook. Robots in de zorg is nog even wennen. Maar tot waar gaat het? Het levert tal van vragen op. Tijd om er meer over te horen.

Wie? Prof. dr. Frits van Merode is hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Hij studeerde economie, filosofie en technische wiskunde, en gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie en logistieke systemen.

Wanneer: dinsdag 6 december

Tijd en plaats: 20.00 uur - Sint Janskerk – Maastricht

Informatie: Nelleke de Kruik (nellekedekruik@gmail.com)

Duits/Nederlandse Leeskring

Op donderdag 8 december bespreken we 'Blauw water' van Simone van der Vlugt. Een psychologische thriller over angsten en onverwachte gebeurtenissen die ons allemaal kunnen overkomen.

Op donderdag 19 januari bespreken we 'Onder burenen' van de Duitse successchrijver Juli Zeh. Een boek over onze vooroordelen, zwakheden en angsten, en bovenal over kracht, die bovenkomt zodra we onze menselijkheid durven tonen.

Informatie: Babette Lemmer (0049 241 5380 9914, b.lemmer@gmx.de)

Be(Zin) in Film

In oktober zijn we weer met onze themafilms begonnen. Thema's die we na afloop van de film onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar bespreken. In december nog één film met de naderende dood als thema 'The bucket list'.

Voor de eerste drie maanden van het nieuwe jaar is het thema "Omwenteling gekozen". De films die we in dat kader gaan draaien zijn Il Postino - Lady Bird en Encore.

Altijd op de eerste woensdag van de maand.

Tijd: 19.00 uur - 22.00 uur

Plaats: in de bovenzaal van de Kloosterkerk in Valkenburg. Kosten 5,00.

Informatie: Dingena Spreeuwenberg (dspreeuwenberg@gmail.com)

THE BUCKET LIST: 7 december

"Je leeft maar één keer, dus waarom verlaat je het leven niet met stijl?"

Dat is wat twee kamergenoten op de kankerafdeling besluiten te doen. De ene is een opvliegende miljardair (Jack Nicholson), en de ander een automonteur (Morgan Freeman), die heel veel weet.

Ze maken een bucket list. En ze gaan de wijde wereld in voor het avontuur van hun leven. Amerikaanse film uit 2007; regie: Rob Reiner.

IL POSTINO: 4 januari

Poëzie is bedoeld om vrouwen te veroveren. Dat is de filosofie van Mario, de postbode op een Italiaans eilandje die iedere dag de post bezorgt bij een zojuist gearriveerde Chileense dichter, in ballingschap, Pablo Neruda. Pablo helpt de postbode bij zijn pogingen het hart te winnen van Beatrice, de plaatselijke schoonheid. Een warm poëtisch drama, waarbij de schuchtere Mario vol ontzag opkijkt tegen de intellectuele poëet, Neruda, maar zelf slimmer blijkt te zijn dan iemand ooit heeft beseft. Massimo Troisi kreeg postuum een Oscarnominatie. Philippe Noiret speelde de rol van Pablo Neruda.

De Huiskamer

in de Kloosterkerk

Iedere donderdag bent u van harte welkom in de Huiskamer van 14.00-16.00 uur.

Informatie bij Lies Oost (043-3647242) of wijkverpleegkundige Maike/Envida (06 57882620).

Gespreksgroep 30-50

Jongvolwassenen die met elkaar in gesprek willen zijn over wat hen zoals bezighoudt in het leven.

Gespreksleiding is in handen van ds. Harrie de Reus.

Datum en tijd: 20.30-22.30 uur, data worden nog bekend gemaakt.

Plaats: bij een van de deelnemers thuis

Info: Rianne de Winde (06 1424 3461, rianne.dewinde@hotmail.com)

Gesprekskring Trefpunt St. Jan

Elke tweede vrijdag van de maand opent het Trefpunt St. Jan de deuren voor wie het leuk vindt om elkaar in gesprek te ontmoeten. De onderwerpen variëren, maar hebben altijd te maken met wat vanuit het dagelijks leven en de eigen geloofsbeleving naar boven komt. Gespreksleiding is in handen van ds. Harrie de Reus.

Datum en tijd: 9 dec en 13 jan 14.00-16.00 uur

Plaats: Daalhof 150, Maastricht

info: Anny Vanduffel-Blaauw (+32 89 864922)

Aan Tafel

Wilt u graag samen eten? Dat kan met het project Aan Tafel, zowel in het Heuvelland als in Maastricht.

Info Heuvelland: Jelle Vegt (j.vegt.01@gmail.com).

Maastricht Nelleke de Kruik (nellekedekruik@gmail.com)

De groep in Maastricht heeft afgelopen november heerlijk gegeten rond het thema HERFST. Volgende keer, 15 december, wordt het een etentje in kerstsfeer.

Workshop liturgisch bloemschikken

In de verschillende kerkgebouwen staat iedere zondag een bloemstuk. Soms gewoon een bos bloemen, maar steeds vaker een stuk waarin iets terug te zien is van de tijd van het kerkelijk jaar.

Dat noemen we liturgisch bloemschikken. Hoe mooi is het dat we een docent van de Opleidingsschool Groen Consortium bereid hebben gevonden ons te inspireren en te helpen. Hanneke Maassen is Meester in bloemsierkunst en heeft op de Floriade ook workshops verzorgd rond liturgisch bloemschikken.

Datum en tijd: Zaterdag 7 januari 11.00 – 15.00 uur
Koffie staat klaar vanaf 10.45-11.00 (Voor lunch wordt gezorgd)

Plaats: Gulper Hoes – Rosstraat 5, 6271 BG Gulpen
Kosten: € 5,00

Programma: 11.00 uur welkom - Presentatie aan de hand van het liturgisch jaar - Milieuvriendelijk schikken - Ontwerpen symbolische schikking in de groep - Maken symbolische schikking met de groep
Wanneer je je hebt aangemeld, ontvang je een lijstje met spullen die je kunt meenemen.

Aanmelden bij Nelleke de Kruik (nellekedekruik@gmail.com)

Het Jeugdwerk leeft in de PGMH!



In onze gemeente gebeurt van alles voor, door en met de jeugd in de leeftijd tot 16 jaar. Dat blijkt ook uit ons jeugdplan 2022/2023 waarin plannen staan uitgewerkt. Dit plan is al eerder dit jaar in de Nieuwsbrief verschenen. Mocht u het plan gemist hebben, schroom niet ons te contacteren, dan sturen we het plan met plezier nog een keer aan u toe!

We willen ook het jeugdwerk inzetten om 'open kerk' te zijn voor kinderen en jongeren en vooral aansluiten bij de belevingswereld van onze jeugd en hun ouders. We staan open voor inspirerende initiatieven en zoeken vooral projectmatig betrokkenheid. Zo houden we het klein en behapbaar om juist in deze drukbezette

leeftijdsgroepen toch een inzet voor activiteiten te realiseren.



Kindernevendienst

Allereerst wordt er natuurlijk kindernevendienst georganiseerd in diverse kerken, met wisselende aantallen immer enthousiaste deelnemers. We zijn verheugd dat ook in de Sint Jan in Maastricht sinds dit jaar weer kindernevendiensten worden gehouden door een aantal enthousiaste vrijwilligers! De leiding in het Heuvelland is in het afgelopen jaar uitgebreid met twee vrijwilligers waardoor we een iets robuuster team hebben om de kindernevendiensten te organiseren. Zo blijft het behapbaar voor allemaal!

We vinden het aanbieden van kindernevendiensten aan de kinderen tot 12 jaar erg belangrijk. We willen onze kinderen graag een basis bieden rondom geloofsthema's en mooie herinneringen meegeven: mooie bijbelverhalen, samen zingen van liedjes of in een musical, maar ook de gezelligheid en vriendschappen opbouwen met andere kinderen. De vriendschapsbanden die vanaf jonge leeftijd gelegd worden zijn op latere leeftijd vaak erg waardevol, als de kinderen in de tienerleeftijd meer afstand voelen tot de kerk. Het blijkt dan dat ze het vaak nog wel fijn vinden om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te zijn over diverse verdiepende thema's, waarover op school niet zo gemakkelijk gesproken wordt en waarin we als kerk zijnde een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de jeugd.

Om het jeugdwerk te ondersteunen zijn er in het afgelopen jaar nieuwe moderne kinderbijbels en werkmaterialen aangekocht voor alle kindernevendiensten en is er in Vaals zelfs een minibieb rondom geloofsopvoeding ingericht, waar ook ouders gebruik van mogen maken.

Tienerclub Pizza & More

Op dit moment is er voor de 12+ jeugd een tienerclub met de naam Pizza & More, die een keer per twee maanden in Gulpen in het Gulper Hoes samenkomt op een zaterdagavond. Zoals de naam al verklapt eet de jeugd eerst samen pizza en gaan ze daarna aan de slag met een thema onder de bezielende leiding van Rianne, Marloes en Harrie.

Geloofsopvoeding

We willen ook graag de ouders van de kinderen en jongeren betrekken en zijn daarom bezig met een bijeenkomst te organiseren rondom het thema 'Uitdagingen van geloofsopvoeding in deze tijd, hoe doe jij dat?' Het is fijn om hierover met elkaar te sparren en elkaar te bemoedigen. Hou hiervoor de agenda in de gaten!

Sirkelslag Young!

Misschien hebt u het meegekregen, want ook op de startzondag in september was er een speciaal tienerprogramma, zij deden namelijk mee aan een landelijke challenge genaamd Sirkelslag, waarbij gekke acties werden afgewisseld met nadenken over vriendschap en geloof. Daaraan was ook een Kerk in Actie collectebus gekoppeld voor de arbeidsmigranten in Qatar. De jeugd heeft haar uiterste beste gedaan om geld in te zamelen en heeft bij gemeenteleden, familie en vrienden en zelfs uit hun eigen spaarpotten geld ingezameld! Dank voor uw betrokkenheid. Ze zijn hiermee landelijk op de 3e plaats geëindigd met een mooie opbrengst van €1008 voor het goede doel!

Bij het ter perse gaan van de deze kerkberichten kregen zij het bericht dat ze inclusief de gehaalde punten Sirkelslag op de eerste plaats zijn geëindigd!!

Chapeaux voor onze jeugd en hun leiders. Als prijs mogen ze oa naar een wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen.

Regionaal jeugdwerk en Carrousel

Ons jeugdwerk is ook aangesloten bij regionale activiteiten. Zo zijn we met kerkelijke gemeenten uit onze regio in Zuid-Limburg in gesprek om meer gezamenlijk activiteiten te organiseren, zodat alle kleine clubjes jongeren elkaar wat beter leren kennen en we elkaar kunnen versterken. Zo zijn we op 21 oktober aangehaakt bij de startactiviteit van de jeugdsoos uit Maasbracht die in Heerlen gingen trampolinesprin-

gen en mochten we daarna met alle jeugd samen frietjes eten in de kerk in Heerlen: in totaal zo'n 50 kids uit de hele provincie Limburg!

Verder is de carrousel, waarbij jeugdgroepen uit heel Limburg elkaar ontmoeten, weer nieuw leven ingeblazen en hebben we als PGMH de eer om de volgende gezamenlijke activiteit bij ons in Zuid-Limburg te gaan organiseren komend voorjaar. We zullen jong en oud natuurlijk hierover informeren.

Jeugd en kerk, wat moeten ze met elkaar, in deze tijd? Op de startzondag haalde Tabitha van Krimpen, de jonge theoloog des Vaderlands, al veel voorbeelden naar boven waaruit de afstand tussen jeugd en kerk soms zo groot lijkt. Tabitha daagde ons uit om na te denken over hoe we die kloof kunnen verkleinen. En dan gaat het vooral om de tieners, omdat ze na hun basisschooltijd van de kindernevendienst overstappen naar de 'gewone' kerkdienst en dat vaak saai vinden. Maar wat blijkt: als je ze als vriendengroep samenbrengt en hen betreft bij voorbereidingen of speciale themadiensten met ze voorbereid of ze een taak geeft in het proces, dan worden ze soms zomaar enthousiast en vragen ze om meer betrokkenheid! Daarom willen we vooral aansluiten op de beleving van onze jeugd, naar ze luisteren en ze serieus nemen!

Zo gaan we dit najaar op veler verzoek aan de slag met een kerstmusical, die met Kerst zal worden opgevoerd door alle kinderen en tieners die daaraan mee willen doen. De ervaring heeft geleerd dat dit intensieve proces uiteindelijk heel veel positieve energie oplevert en enorm verbindend werkt voor de kinderen maar misschien nog wel meer voor de ouders! We beginnen op 27 november met de eerste repetitie tijdens de kindernevendienst in het heuvelland en zullen daar alle adventszondagen aandacht aan besteden. Medespelers en ook medewerkers zijn van harte welkom om aan te sluiten! Ken je iemand die dit leuk zou vinden, schroom niet meer informatie bij ons te vragen!

**Tot ziens bij een van onze activiteiten,
namens alle jeugdwerkers in onze gemeente
Martine Bakker en Jody Martens**

Herinrichting Sint Janskerk

Deze zomer is de financiering voor het herinrichtingsproject Sint Jan rond gekomen. Dat kon alleen door de voorgenomen en vrij kostbare elektrische vloerverwarming uit het project te schrappen. Met hulp van leden van de voormalige projectgroep en de Kernraad zijn nog wat wijzigingen aangebracht in de inrichting.

Op basis daarvan zijn nu offertes gevraagd. We hopen dat we binnen de budgetruimte kunnen blijven. Er is wel rekening gehouden met forse prijsstijgingen, maar het gaat hard de laatste tijd. Zodra de offertes binnen zijn kan een planning voor de uitvoering worden gemaakt en bespreken we de plannen nog eens in CVK en Kerkenraad.

In december moet ook de CCBB (Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken) nog haar fiat geven. Gezien het feit dat met uitzondering van een klein deel van de investering in het verwarmingssysteem (dat we als vervangingsinvestering wordt beschouwd) de gemeente voor het gehele project geen eigen geld behoeft te investeren, mogen we wel rekenen op die goedkeuring en kunnen we van start.

Eindelijk, na vele jaren wachten kunnen dan ook de door de Vrienden van Sint Jan verdiende Euro's een bestemming krijgen.

Personeel

Na ongeveer vijf jaar voor ons de verhuur van de Sint Janskerk te hebben geregeld is voor Lianne Schuring 1 november haar laatste werkdag geweest. Zij gaat werken bij de Banningvereniging. Die organiseert studiedagen, lezingen en publiceert over de relatie tussen sociaal-democratie en religie. De Stichting is aan de Partij van de Arbeid gelieerd. Die nieuwe functie past helemaal bij haar. Wel jammer dat ze weggaat. Ze heeft de verhuur van de kerk enorm doen groeien dankzij haar vermogen goede contacten te kunnen onderhouden met de gebruikers daarvan. We hebben in kleine kring tijdens een lunch afscheid van haar in die functie genomen. Want... ze is nog niet weg en blijft zich, zij het anders, inzetten voor onze gemeente. Dank voor je werk en inzet, Lianne!

En met Cariene Zwart, die de commerciële verhuur in de Kloosterkerk en de kerk in Vaals gaat begeleiden en een nieuwe assistent beheerder voor de Sint Janskerk is er een goede basis om onze verhuur ook in de toekomst goed te laten verlopen.

Daarnaast zijn we blij met de inzet van Bernhard Katerberg als beheerder van de Kloosterkerk. U ziet het... vele handen en mensen, die zich inzetten om onze mooie gebouwen te laten worden voorwaar we ze voor bedoelen. Open kerken!

Jelle Vegt

Lianne wordt opgevolgd door Erik Klee. We hebben Erik gevraagd iets over zichzelf te vertellen:

Mijn naam is Erik Klee. Ik ben in 1964 geboren in Urmond en woon met mijn vrouw in Papenhoven. Als kind ben ik opgegroeid in een Nederlands Hervormd nest en ging ik naar het protestantse lagere schooltje in Grevenbicht. Mijn vader was jarenlang lid van het protestantse kerk- en schoolbestuur in Grevenbicht.

Na mijn studie Nederlands Recht heb ik een aantal jaren in Maastricht gewerkt bij Randstad Uitzendbureau (destijds aan het Keizer Karelplein). Daarna ben ik gaan werken bij de NMB en de ING Bank. Mijn laatste functie daar was kantoordirecteur. Sinds 1997 heb ik een eigen bedrijf waarin ik particulieren en ondernemers adviseer en help bij het afsluiten van o.a. hypotheeken en verzekeringen.

Omdat ik het leuk vond om mijn horizon te verbreden, was ik op zoek naar een inspirerende omgeving, waarin ik een paar uur per week iets anders kon doen dan bezig te zijn met financiën.

Mijn vrouw en ik komen altijd heel graag naar Maastricht. De rode toren van de Sint Janskerk was voor mij altijd het symbolische middelpunt van Maastricht.

Het is zelfs zo erg, dat als ik, tijdens mijn wekelijkse fietsrondje richting het zuiden in de buurt kom, ik altijd op zoek ben naar de rode toren in de verte.

Het is dan ook best bijzonder als je later de kans krijgt om weer te gaan werken in Maastricht en dan ook nog in/voor de kerk met de rode toren.

Inmiddels heb ik de afgelopen weken mogen kennismaken met heel aardige mensen binnen de protestantse gemeenschap en weet ik dat ik op mijn plaats ben. Ik hoop dat ik het werk van mijn voorgangers op een goede manier kan voortzetten en ben blij dat ik ook kan terugvallen op de ervaring van Gerard, onze beheerder.

Tenslotte wil ik Lianne hartelijk danken voor de extra uren die ze gestoken heeft in de overdracht van werkzaamheden aan mij en wil ik haar veel succes wensen in haar nieuwe baan.



DAVID MESTER



Photographer in Maastricht

I am a freelance photographer located in Maastricht, ready to take assignments from portraits to weddings, from family photoshoots to events. I am also available to travel for destination photography.

If you'd like to inquire about any type of photoshoots, or if you have an idea or a question, please feel free to contact me either via my website or using info@davidmester.hu email address.

Visit my website at davidmester.hu

WIE KNUBBEN KENT ZOEKT NIET. WIE ZOEKT KENT KNUBBEN NIET.

Al meer dan 50 jaar is IJzerwaren Knubben toonaangevend op het gebied van hang & sluitwerk, gereedschap en ijzerwaren. Bij deze ouderwetse toonbankzaak nemen ze nog uitgebreid de tijd voor u. Persoonlijk advies staat hier hoog in het vaandel. Een grote diversiteit deur- en meubelbeslag van wel 10 verschillende topmerken wordt op een fraaie wijze tentoongesteld. Engels, modern, nostalgisch, Frans, klassiek, gietijzer; Knubben heeft echt alles op voorraad. Raadpleeg de website voor de openingstijden. U bent van harte welkom!



KNUBBEN

IJzerwaren - gereedschap - hang en sluitwerk

Rijksweg 6 • 6271 AE Gulpen • Tel. 043-4501982 • www.ijzerwareknubben.nl



Uw fysio aan de Hertogsingel

U kunt bij ons terecht voor 'gangbare' lichamelijke klachten en blessures in spieren en gewrichten, die wij behandelen met massage-therapie, bewegingstherapie, mobilisatie, elektrische interferentie en ultrageluid.

Wij zijn gespecialiseerd in Oedeemtherapie, behandeling van littekenweefsel en andere huidproblemen of doorbloedingsstoornissen middels Endermologie. Tevens bieden wij een energetische benadering van meer complexe chronische klachten.

U kunt direct bij ons terecht voor een afspraak:

Martine Bakker
043-3219540
Hertogsingel 9b,
Maastricht



VAN LOO SCHILDERWERKEN



SCHILDERS BEHANGERS SPUITWERKEN

Vakwerk voor een eerlijke prijs!

Rijksweg 58, 6271 AG Gulpen Tel: 043 450 3070 Mobiel: 06 55 88 79 57 Mail: p.vanloo@home.nl

APK EN ONDERHOUD AAN ALLE MERKEN



GRASSERE.NL - T 045-5441835
Baneheiderweg 49 - Bocholtz

Alle merken
zijn welkom

Gewoon eerlijk en goed!





**Binnen- en buitenlandse Bieren
Gedistilleerd - Frisdranken
(H)eerlijke wijnen voor een eerlijke prijs**

Kopestraat 13 - Vaals Tel. 043 - 306 23 33

dh
drukkerij de heeg

Rijksweg 76-76a
6228 XZ Maastricht
Tel. 043 - 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl

J. Laschet

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| - stucwerk | stucadoors en afbouwbedrijf |
| - sierpleister | Camiliuspark 2 |
| - lijstwerk | 6291 CX Vaals |
| - tegelwerk | tel. 043 - 3062707 |

ikben Imandt

Praktijk voor psychosociale therapie

Lennar Imandt | Postbus 4102 | 6202 PA Maastricht | 06-18985493
info@ikbenimandt.nl | www.ikbenimandt.nl

“Wij helpen u graag bij een goed afscheid.”

In regio Maastricht en Heuvelland zijn Heleen Souren en Iris van Noorden de uitvaartverzorgers van Yarden. Als ervaren uitvaartverzorgers weten wij dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteunen en inspireren wij u bij het organiseren van een begrafenis of crematie.

Wij zijn er voor iedereen, ook als u niet of elders verzekerd bent. U kunt ons bellen op 088 92 72 333.

Yarden Uitvaartzorg Zuid-Limburg. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl



SASSEN DIELEMANS DICKHAUT

UITVAARTVERZORGERS
MAASTRICHT

Sint Maartenslaan 44
Sint Maartenslaan 101
Dr. Van Kleefstraat 2-4

24-UUR:043-321 2000

www.crematieinmaastricht.nl
www.sassenuitvaartverzorging.nl

Koster zijn, dat was mijn droom

Een jongen in Lutterade

Toen ik 10 jaar was, zag ik Arend Kam- ping bezig als koster van het kleine hou- ten noodkerkje aan de Tunnelstraat in Geleen-Lutterade. Ik vond het geweldig zoals hij de kerkgangers naar hun zit- plaats begeleidde en allerlei handelingen verrichtte die met de kerkdienst te maken hadden. Dat vond ik toen al mooi en ik volg- de het met aandacht. Dat houten noodkerkje - ge- bouwd in 1929 - was overigens geschonken door de toenmalige Staatsmijn Maurits. En dat was broodno- dig, want de kerkdiensten werden tot dan gehouden in de verbandkamer van het mijnbedrijf.

In deze kerk zat ik ook op zondagschool en vier- den we het kerstfeest van 1943. De leesboekjes die we kregen, heb ik nog. Er staat in geschreven, met kroontjespen: 'gekregen op de zondagschool in Lut- terade Louis Eggerdink oud 4 jaar'.

In de consistoriekamer volgden we catechisatieles- sen. Steeds weer was de koster in de buurt die de kolenkachel brandend moest houden.

Later maakte ik als 16-jarige in overleg met de koster – onzichtbaar onder de preekstoel – opnames met een bandrecorder van een huwelijksdienst. Dat wa- ren nog eens tijden.

Jaren later

In 1963 trouwden we in de Sint Jan in Maastricht. Zondags gingen we er samen naar de kerkdienst. Wat zag ik? Koster Henk Huft was druk in de weer met mensen ter wille te zijn, te begeleiden naar een zit- plaats en andere kosteractiviteiten. Ik vond dat nog steeds mooi.

2005, een droom die uitkwam

Op een zondagmiddag na de dienst – op de trapjes naar de hal – werd ik benaderd door toenmalig CvK- lid Rijk Hammer: of ik er iets voor voelde om hulp- koster te worden. ik vergeet het nooit. Ik hoefde daar niet lang over na te denken en zei "ja". Twee zonda- gen later liep ik 'stage' bij Ronald Wennekes. Er volgde een mooie tijd. Het duurde niet lang of ik kon 'zelf- standig' de houten letters en cijfers inschuiven in de borden die de psalmen en gezangen aangaven die we gingen zingen.



Er kwamen meer aspirant-kosters. Uit- eindelijk zijn we nu met een groep van zes kosters, vijf assistenten: Els Wester, Jan de Feijter, Sico Bouwsma, Jelle Vegt en ondergetekende. Cees Bom is hoofd- koster. Een fijne groep collega-kosters die zonodig met elkaar samenwerkt en plezie- rig om mee om te gaan. En om niet te vergeten:

het mooie van koster is – tenminste voor mij – de binding met mensen, waar nodig een helpende hand toesteken, mooi toch.

Hoogtepunten zijn voor mij de kerkdiensten bij onze burens: in de Sint Servaas en bij de Zusters onder de Bogen en dan altijd weer het contact met de koster.

Gastheer

De laatste jaren wordt de Sint Jan intensief verhuurd. Ik was en ben in de gelukkige omstandigheden om ook dan onze kerk te mogen vertegenwoordigen. Ik voel me dan geen koster, maar 'Gastheer' van de Sint Jan.

Tot slot

Na 62 jaar was ik wat ik als kind wilde zijn: koster. En dan nog wel in Maastricht, in onze mooie Sint Janskerk!

Louis Eggerdink



Redactie

Eindredactie en redacteur Maastricht:
Marije Bijleveld rijveld@gmail.com
Redacteur Vaals-Gulpen en Valkenburg-Meerssen:
Dick Knol, d.knol@hetnet.nl
Redacteur Eijsden:
Kees de Blaey, deblaey-gommers@home.nl
Begeleiding: Dominique Knols,
do.com@ziggo.nl
Vormgeving: Ben Theunissen, info@grafisquad.nl

Ledenadministratie PGMH: (verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden, abonnementenadministratie kerkberichten):

Dhr. Reyk van Veen, Tel.: 06-22195628;
ledenadministratie@maasheuvelland.nl
Ceresstraat 228, 6291 XZ Vaals

Contactgegevens

Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland
www.maas-heuvelland.nl

Kerkelijk bureau
Mw. Gosewien Heije, Tel.: 06-23870864
kerkelijkbureau@maasheuvelland.nl
Vrijthof 23, 6211 LE Maastricht.

Kerkenraad PGMH
Voorzitter: vacature
Pieter Caljé scriba 043-3540044
pgmhscribaat@gmail.com

Kern Maastricht

St.-Jan: Vrijthof 24, Maastricht (ingang Veldekeplein)
Predikant: vacature

Koster: dhr. Gerard Beerkens: 06-83208777
koster.sintjan.maastricht@gmail.com
Kernraad voorzitter: Kees Vermeiden
tel: 003289718308 / 0031641264138
cg.vermeiden@live.be

Bijzondere telefoonnummers:
St. Janskerk: 0683661471
Trefpunt St. Jan: Aureliushof 150, 6215 SW
Maastricht: 043 3472696 (beheerder)

Heuvelland

Predikant: Ds. Harrie de Reus 06-20280345
dsdereus@ziggo.nl
Voorzitter kernraad: Ria Smit 043 4571783
Riasmit8@home.nl

Kern Vaals-Gulpen

't Gulper Hoes: Rosstraat 5, Gulpen
Ned. Herv. Kerk: Kerkstraat 47, Vaals
Koster Gulpen: Ben Theunissen 06-22492217
Koster Vaals: Babette Lemmer 0049 24153809914
en/of Dirk Krauskopf en Dorle Meisslinger
0049-175-2412618

Kern Valkenburg-Meerssen

Kloosterkerk: Oosterweg 1, Valkenburg
Kosters: Cariene Groen-Zwart 06-38018851
en/of Jo Davidse 043 6016010

Diaconie PGMH

voorzitter Baukje Vrieswijk
vzdiaconie-PGMH@outlook.com
bankrekening NL79 RABO 0152 1293 59

Kerkrentmeesters PGMH

penningmeester@maasheuvelland.nl
bankrekening: NL 37 RABO 03 7372 4772

Protestantse Gemeente Eijsden

www.pkn-eijsden.nl Hier vindt u ook gegevens van Diaconie en Kerk-rentmeesters.
Kerkgebouw: Wilhelminastraat 1, Eijsden
Predikant: Ds. Ruud Foppen 06-22502028
ruudfoppen@xs4all.nl
Koster: Klaas Ruiters 043-4092114

Diaconie Prot. Gem. Eijsden

Zeger Vroon: 043-4092191
diaconie@pkn-eijsden.nl
bankrekening: NL27ABNA0623562537

Kerkrentmeesters Eijsden

Gert Schaart: 043-3619925
kerkrentmeesters@pkn-eijsden.nl
bankrekening: NL28ABNA0593338774

Dienstenrooster

Kerkdiensten in Maastricht, Valkenburg en Vaals te volgen via Kerkomroep

Datum en plaats	Tijd	Voorganger	Collecte	Bijzonderheden
Zondag 4 december				
Maastricht	10.00	Ds. R. Foppen	St. Bootvluchtelingen:	2 ^e Adventszondag H. Avondmaal
Vaals	10.00	Ds. G. Nieuwburg	Hulp op Lesbos	
Valkenburg	10.00	Ds. E. van Brakel		
Zondag 11 december				
Maastricht	10.00	Ds. R. van Andel	Stichting Stille armen	3 ^e Adventszondag
Gulpen	10.00	Ds. H.de Reus	Kerstvoedselpakketten	H. Avondmaal
Eijsden	11.00	Ds. E. van der Panne en Ds. R. Foppen		Samen met Remonstranten
Zondag 18 december				
Maastricht	10.00	Ds. S. Bloemert	Resto van Harte	4 ^e Adventszondag
Gulpen	10.00	Ds. A. Hana		
Zaterdag 24 december				
Maastricht	19.30	Drs. M. Bijleveld	Solidaridad	Kerstavond
Vaals	21.00	Ds. H. Kling		
Valkenburg	21.00	Ds. G. Nieuwburg		
Eijsden	20.00	Ds. R. Foppen		
Zondag 25 december				
Maastricht	10.00	Ds. K. Vermeiden	Kinderen in de knel	1 ^e Kerstdag
Gulpen	10.00	Ds. A. Hana		
Eijsden	10.00	Ds. K. Spoelstra		Remonstranten als gast
Zondag 1 januari				
Maastricht	11.00	Ds. K. Vermeiden	Leger des Heils	Nieuwjaarsdag
Zondag 8 januari				
Valkenburg	10.00	Ds. H. de Reus	Homeless Child	Nieuwjaarsbijeenkomst
Eijsden	10.00	Ds. R. Foppen		Nieuwjaars bijeenk. PGMH samen met Remonstranten
Zaterdag 14 januari				
Wittem	19.00	Ds. J. Drost/Pastor M. Debets		Kanselruil
Zondag 15 januari				
Maastricht	10.00	Drs. M. Bijleveld	Kerk in Actie/	Week van de eenheid
Gulpen	10.00	Pastor M. Debets/ Ds. J. Drost	Werelddiaconaat.: Jongeren in Bangladesh	Internationale viering Kanselruil
Eijsden	17.00	Pastoor R. Verheggen/Ds.R. Foppen		Vesper
Zondag 22 januari				
Maastricht	10.00	Ds. K. Vermeiden	Diaconie	
Vaals	10.00	Nader te bepalen		
Valkenburg	10.00	Ds. E. van Brakel		
Zondag 29 januari				
Maastricht	10.00	Ds. H. de Reus	Vluchtelingenwerk in	Poëzie viering
Gulpen	10.00	Ds. C. Hendriks	Zuid Nederland	Poëzieviering
Eijsden	10.00	Ds. J. Drost		
Zondag 5 februari				
Maastricht	10.00	Drs. M. Bijleveld	Kerk in Actie/	
Vaals	10.00	Ds. H. de Reus	Werelddiaconaat:	H. Avondmaal
Valkenburg	10.00	Nader te bepalen	Jongeren in Pakistan	Diaconale viering